

Årböle Nytt



**Info-blad till alla boende i Årböle Rote / och andra intresserade
februari 2009**

INBJUDAN

GEMENSAM UTFLYKT för Byalagets medlemmar

Lördagen den 14 februari

Vi träffas vid busskuren i
Årböle kl. 14 för att
tillsammans åka buss

mot Östhammar för att bowla

Bowlinghallens banor är hyrda
mellan kl. 15 -16

Därefter bjuds på mat

Hemresa kl. 18

Kostnad: 100 kr för vuxna
(Barn och ungdomar gratis)

**VÄLKOMNA MED ANMÄLAN
senast den 8 februari till**

Björn tfn 340 46 eller
PG tfn 340 32

www.arbole.se

Gott Nytt år tillönskas alla i Årböle Rote!

Redan har en månad på det nya året lagts till handlingarna. Det var väl ganska länge sedan vi hade vinter när det ska vara vinter. I år dessutom en behaglig vinter med lagom temperatur och lagom mycket snö.

Byalagets styrelse har träffats en gång och planerat lite inför det nya året. Här bredvid ser ni en inbjudan till en hel eftermiddag tillsammans. Vi hoppas att alla som kan, kommer med den 14 februari. Ingen är för ung och ingen är för gammal. Byalaget bjuder på en stor del av aktiviteterna.

Byalagets årsstämma

kommer att gå av stapeln söndagen den 17 maj kl. 14.

Medlemsavgiften

i Årböle Byalag är 150 kr för familj och 100 kr för enskild person. Betala gärna in avgiften på Byalagets bankgirokonto 5006-2397. Det går också bra att betala direkt till kassören PG Wahlgren.

ÅRBÖLE BYALAG

ordf. Björn Skeppström
tfn 0294-340 46
sekr. Mona Sundberg
kassör: P G Wahlgren
Handelsbanken bg.nr: 5006-2397

Lite Rotehistoria

NYBÖLE

Nyböle är en av fem gårdar ”östan om sjön” i Årböle rote, Hällnäs socken. Gården nämns första gången år 1409 i samband med ett räfsteting med allmogen rörande jord i Dannebo och Nyböle. Gården tillhörde då Valö socken.

År 1599 började kronan att ta ut en extra skatt för att betala Älvsborgs lösen. Från år 1624 finns en mantalslängd som visar böndernas boskapsantal, där kan vi läsa att Oluf Andersson i Nijböhle har en häst, ett gammalt sto, tre kor, två stutar, sju får, fem getter, en risbitare (gammal getabock) och ett gammalt svin.

Nyböle var $\frac{1}{4}$ mantals skattehemman för vilket de Geer hade skatterätten. Skatten bestod i kolning och forkörningar till Lövstabruk. I slutet av 1600-talet hade skogarna åderlåtits genom den stora mängden kol som järnbruket i Lövsta krävde. Det behövdes en beskrivning över skogarnas tillstånd. År 1701 hade Jacob Braun, som fått uppdraget, upprättat en beskrivning och en karta över en del av Dannemora Bergslag där Hällnäs socken ingick. Varje by och ensamgård har en beskrivning. Om Nyböle kan vi läsa ”... är långt söder i Soknen beläget mot söder änden af Norr Åhsjö inom Giöksnåret rågång afgärdat hafver jemte Stenmo och Magen uthmed siön eller Mossen en rand gl (gammal) behållen skog som skogElden undkom hafver af detta hemman kan iänte de andre begge sin nödtorftige kohning utlagdt, hafver till löfsta bruk $\frac{3}{4}$ mihl och samedes till forsmark deh kohlar alt till Löfsta men intet till forsmark”.

Folkskolläraren Josef Forsman var intresserad av släktforskning och skrev en skrift: Våra fäders historia åren 1800-1920. Forsman härstammade från Rångsen och hade släkt i Nyböle. Här följer ett utdrag om Nyböle.

”Johan och Anna Dahlfors i Rångsen får en son, Johan och två döttrar, Anna och Catharina. Gossen Johan blir yngling och fagert väva drömmarna samman framtidens gåtor.

Stora Rångsön är för litet och dessutom under Leufsta Bruk. Blickarna söka andra hemman. Johan är ju äldst och skall hålla familjens anseende uppe. Nyböle blir till salu.

Gamla Dahlfors, den forna sjöbussen, som nu slitit på hemmanets tegar i Rångsön, kolat milor och kört dem till bruks, har insett ett eget hemmans värde. Han såg det och slet sonen loss ur brukets klor medan ingen annan allvarligt reflekterat därpå. Per Johan Dahlfors d.ä. hade varit ute i världen och lärt

att tänka själv. Därför kom han inte alltid i sitt sinne överens med bruksledningen. Man skulle fråga om allting. En bonde visste väl så bra som någon herremän hur allt borde vara i skog och på åker. Han ville göra sonen till sin egen. Skogens värde började han också inse, Nyböle var rikt på skog. Hela hemmanet med de rika gräsängarna, åkrarna, vattnen och skogarna var och är ännu odelat 510 tunnland. Enskilt låg det. Där skulle hans son Johan vara kung. Fadern köpte det åt sonen, gav honom hästar och kor att börja med. Han var ju ende sonen och broder ärver dubbelt mot syster enligt lagen då. (*Ågaren till Nyböle 1810-1829 hette Erik Hansson och var troligen Dahlfors svärfar*).

Under sin ungdom hade Johan d.y. fått ögonen på en flicka från Gunnarsbo. Henne hämtade han till sin brud. Hon var väl varken bättre eller sämre än övriga ungdomsvänner, men hon var från ett gott och rikt hem. Johan var ju lite stor av sig för att fadern varit på sjön och i krig. Han hade anor. Alltnog satte de bo på Nyböle gård. Trots allt var inte lyckan dem bevågen. Hustrun påstods gå med tungelbarn i tre år. Hon dog 1834.

Johan Dahlfors började bli skolad. Det är märkligt vad sorgen fostrar en människa. Han var blott en människa som livets Herre behandlade efter sin vilja såsom de andra. Johans andra hustru blev Maria Satts. De fick två döttrar och två söner. Maria dog 1856.

Sorgeåret gick till ända och grämseln över den andra hustruns död och att han ej varit så kärleksfull mot henne la sig. För tredje gången gav sig Johan Dahlfors ut på friarstråt. En flicka han känt från ungdomen svarade ja vid hans begäran. Hon hette Sofia och var dotter till bonden Olof Bohlin och hans hustru Lena-Maja i Skärplinge.

Dottern Margareta blev gift med Erik Persson och de övertog Nyböle. De fick fem barn. Moster Margareta var en snäll gumma. I yngre dar var hon morska. Hon dog 1932. Den äldste sonen Adolf, övertog gården. En annan son, Ludvig, är arrendator på en stor gård Vik, i närheten av Vattholma.

Adolf är gift med Erika Strömbom från Kvarnbo. Deras barn äro Märta och Einar, nu gift med handlar Lundkvists dotter Greta från Vavd. Märta är gift med en hemmansägare i Grönö, Sigurd Andersson från Göksnåret. De har fyra flickor.

Jag träffade Adolf i somras 1933 när jag var på en cykeltur till Öregrund. En saktmodig, myndig husbonde. Undersättsig och korpulent. Han var språksam och gladlynt, enkel, öppen och naturlig. Mycket lik min far, ett märkligt sammanträffande.

Adolf Eriksson är mycket med i det kommunala.

Slada skola den 24 maj 1935

Josef Forsman”

Nyböle ägs i dag av Kjell Eriksson, Adolfs sonson.
