



Årböle Nytt

Info-blad till alla boende i Årböle Rote/och andra intresserade
januari 2015

Ordföranden har ordet.

Senaste nytt

Så har då åter ett år gått. Ett år som har innehållit aktivitet på äventyrshuset Alborg i Gävle, båtresa till Forsmark, gemensamt midsommarfirande (kallt), årensning samt på Tur i Hållnäs med sedvanlig loppis, bagarstuga etc. Allt i Byalagets regi.

Jag måste säga att vi är duktiga på att hålla traditionerna vid liv.

Planeringen inför det nya året inleddes i samband med höststämman med bl.a. att en aktivitetskommitté utsågs på samma sätt som vi har jobbat de senaste åren.

Aktivitetskommittén har nu kommit med ett förslag till styrelsen om att åka och bowla, antingen i Östhammar eller i Gävle i månadsskiftet februari/mars och i samband med det inta en god middag på någon trevlig restaurang.

Tanken är att som tidigare år bjuder Byalaget på aktivitet och bussresa medan var och en får betala för sin mat. Mer detaljerat kommer i senare Årböle Nytt.

Slutligen får jag önska er alla ett riktigt **Gott Nytt År!**

Sverker Sjöqvist

Stöd Årböle Byalag genom att bli medlem

Årsavgiften är 100 kr för enskild och 150 kr för familj.

Betala direkt till kassören eller till bankgiro nr 5006-2397

www.arbole.se

ÅRBÖLE BYALAG

ordf. Sverker Sjöqvist

tel. 0294-340 10

sekr. Anneli Olarsbo

kassör: Bo Sundberg

Handelsbanken bg.nr: 5006-2397

Lite Kotehistoria

År 2014 kan vi nu lägga till handlingarna. Situationen i Sverige och världen liknar mycket hur det var för 100 år sedan. *Orostider*.

Temat för 2014 års Arkivens Dag var just OROSTIDER. Leufsta Bruksarkiv gjorde som alla år tidigare, en utställning på temat.

Rysshärjningarna efter Östersjökusten i juli 1719 är kanske det mest förfärliga som hänt i våra trakter genom historien. Lövstabruk och Åkerby brändes ned till grunden. De kustnära byarna i Hållnäs och Österlövsta likaså. Hemmanen efter fiendens väg från landstigningen vid Löten till bruken drabbades hårt. Djur och foder togs i beslag, gårdarna brändes, folket flydde till skogs. Något motstånd gjordes inte. Den stora militära styrkan med dess befälhavare generalmajor Zöge, som avdelats att försvara kusten norrut, visade sig vara alltför feg. Även militären flydde och lämnade fritt fram för fienden att skövla landet.

Om detta handlar en del av utställningen.

En annan del handlar om det orosfyllda året 1914. I Sverige var det politiska läget spänt. Ett stort bondetåg angående försvarsfrågorna arrangerades i början av året. Konungen höll då ett tal som väckte stor uppståndelse, vilket ledde till att kungens rådgivare lämnade in sitt avsked. Studenter och andra uppvaktade. En förbittrad strid rådde mellan höger och vänstermän. En ny ministär bildades och man väntade att andra kammaren skulle upplösas.

Den 1 augusti 1914 förklarade Tyskland krig mot Ryssland. Det första världskriget var ett faktum. Ett krig som skulle komma att pågå i fyra år.

Kyrkklockorna klämtade i flera timmar över landet. I Sverige mobiliserades landsstormen överallt. Det rådde stor oro bland befolkningen.

I september 1914 dog bruksägaren Carl de Geer hastigt. Många människor oroades över vad som skulle ske i Lövstabruk när en ny ägare skulle tillträda. Det var en händelse som skulle komma ha stor betydelse för hela bygden.

Ytterligare en del av utställningen berättar om Österlövsta Rödakorskrets bildande och arbetet från 1916 till i dag. Bl.a. visas fotografier från de stora sommarfesterna i herrgårdsparken under 1960-70talet. Materialet har hämtats från Röda Korsets föreningsarkiv som förvaras i Bruksarkivet.

Med handlingar, dokument fotografier och föremål från arkiven visas delvis de här utställningarna i Förvaltarbostaden, Lövstabruk även under 2015. De får stå kvar till nästa års Arkivens Dag i november.

Vill du besöka Bruksarkivet är det öppet varje helgfri onsdag kl. 10-15 och sista söndagen i var månad kl. 11-16.

Se hemsidan www.leufstabruksarkiv.se

MaryAnn Olarsbo



Båtresa till Forsmark den 6 juni 2014